

Kære ven

Hvor er jeg glad for det brev, du har sendt mig. Det er så dejligt at vide, at der er børn og voksne over hele jorden, der tænker på mig og glæder sig til jul.

Hvis du har det lige som mig, så får du en varm fornemmelse indeni, når du tænker på julen. Det føles nærmest som en rigtig rar, blød klump risengrød lige ved hjertet – kender du det? Sådan er det, når man glæder sig til at holde jul igen.



HER BOR JEG

Du ved sikkert, at jeg bor højt mod nord i det store smukke land, der hedder Grønland. Du tror måske, det hele er is og sne, men sådan er det ikke. Her er også grønt og varmt om sommeren.



Derfor kom landet til at hedde Grønland, da vikingerne for mere end 1000 år siden gik i land i Sydgrønland. Her hvor jeg bor, er alt dækket af is. Sådan kan jeg bedst lide det, og det kan mine venner også.



KENDER DU MIG?

Jeg ved, der findes mange historier om mig. Kender du den bog, der hedder "Historien om Julemanden". Der kan du læse, at jeg engang var en isbjørn, der kæmpede for lyset og mod mørket.

Jeg blev forvandlet til Julemanden og fik magiske kræfter. Det er derfor, jeg ved, hvad du ønsker dig, og det er derfor, at det er mig, der sørger for julegaver til alverdens børn. Vil du lære mig og mine venner endnu bedre at kende, kan du klikke ind på www.santa.gl



MINE GODE VENNER

Jeg elsker dyr, og i Grønland er der mange dyr, der ligesom jeg holder af is, sne og stilhed. Hvaler, moskusokser, sæler, sneharer og polarræve er blandt mine rigtig gode venner. Rensdyrene og hundene holder jeg særlig meget af. Dem har jeg altid omkring mig, og de hjælper mig, når jeg rejser med kane eller hundeslæde.



Julekonkurrence på www.santa.dk



Har du lyst til at komme til Julemandens land? Så klik ind på www.santa.gl og vær med i en konkurrence. Her kan du vinde en rejse til Grønland for dig og dine forældre. Julemanden skal have dine svar senest den 24. december i år. Vinderen får besked i januar 2006.

